

И КОРНЕЛУ
КОТОУДА



Μια μέρα, η μικρή, κόκκινη κότα
βρήκε ένα σπόρο.

-Θα φυτέψω αυτό το σπόρο, είπε.



Ρώτησε τα ζώα,

- Ποιος θα με βοηθήσει να φυτέψω το σπόρο;
 - Όχι εγώ, είπε η πάπια.
 - Όχι εγώ, είπε ο σκύλος.
 - Όχι εγώ, είπε η γάτα.
 - Ούτε εγώ, είπε το χουρούνι.
- Τότε θα το φυτέψω μόνη μου είπε η κόκκινη κοτούλα.



-Ποιος θα με
βοηθήσει να κόψω το σιτάρι;
'Οχι εγώ, είπε η πάπια.
'Οχι εγώ, είπε ο σκύλος.
'Οχι εγώ, είπε η γάτα.
-Ούτε εγώ, είπε το χουρούνι.
Τότε θα το κόψω μόνη μου είπε
η κότα.



- Ποιος θα με βοηθήσει να πάρω
το σιτάρι στο μύλο;
- Όχι εγώ, είπε η πάπια.
- Όχι εγώ, είπε ο σκύλος.
- Όχι εγώ, είπε η γάτα.
- Ούτε εγώ, είπε το χουρούνι.
Τότε θα το πάρω μόνη μου είπε
η κότα.



Ποιος θα με βοηθήσει

να ζυμώσω το ψωμί;

-Όχι εγώ, είπε η πάπια.

-Όχι εγώ, είπε ο σκύλος.

-Όχι εγώ, είπε η γάτα.

-Ούτε εγώ, είπε το γουρούνι.

Τότε θα το ζυμώσω μόνη μου, είπε
η κότα.



Ποιος θα με βοηθήσει να ψήσω
το ψωμί;

-Οχι εγώ, είπε η πάπια.

-Οχι εγώ, είπε ο σκύλος.

-Οχι εγώ, είπε η γάτα.

-Ούτε εγώ, είπε το χουρούνι.

Τότε θα το ψήσω μόνη μου είπε
η κότα.



- Ποιος θα με βοηθήσει να φάω το ψωμί;
- Εγώ, είπε η πάπια.
- Εγώ, είπε ο σκύλος.
- Εγώ, είπε η γάτα.
- Εγώ, είπε το χουρούφι.
- Όχι! Δεν θα το φάτε! Εγώ θα φάω το ψωμί μόνη μου! Και έτσι έκανε.