

TẾT NGUYÊN ĐÁN

Bài 1 – Tết

Chiều cuối năm vội vàng ly rượu nhạt
Sáng đầu Xuân thông thả chén trà xanh
Bầy trẻ quây quần vui khoe áo mới
Các cụ già rôm rả chuyện đã qua.

...

Hoa mai trong nắng vàng trải sân nhà
Cúc chen màu nhộn nhịp khúc Xuân ca
Hạnh phúc xanh mầm quê hương đẹp lạ
Tết cổ truyền truyền lại cháu con ta.

L.T.

Câu hỏi:

1. Phân tích nghệ thuật dùng từ “vội vàng” trong câu thơ thứ nhất với từ “thong thả” trong câu thơ thứ hai của tác giả.
2. Suy nghĩ của em về 2 từ “truyền” trong câu thơ: Tết cổ truyền truyền lại cháu con ta.

Bài 2 – CHOI TẾT

Pháo nổ ùng ùng Tết đã sang,
Quần áo muôn màu sắc khoe khoang,
Khắp chợ người người vui chúc Tết,
Tiếng cười tiếng nói dội vang vang.

Bầu cua tôm cá bày la liệt
Bó, gà, nem nướng xếp hàng hàng.
Bà con dân Việt trên đất khách
Vui trong ngày Tết tình đồng hương.

Nguyễn Ngọc Hoàng

Câu hỏi:

1. Những hình ảnh Tết trong bài thơ được diễn ra ở đâu? Dẫn chứng.
2. Nêu và phân tích các biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ cuối.

Bài 3 – NỒI BÁCH CHUNG NGÀY TẾT

Thịt mỡ, dưa hành câu đối đỏ,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Có một thứ thật đặc biệt mà thiết nghĩ không thể thiếu trong ngày Tết, đó là bánh chưng. Bánh chưng trong tâm thức của người Việt không chỉ là món ăn mà còn là một nét văn hóa Tết.

Bánh chưng miền Bắc

Chiếc bánh chưng miền Bắc được gói với hình dạng vuông vức. Bọc bên ngoài là màu xanh muốt của những chiếc lá dong. Nguyên liệu là nếp cái hoa vàng và đỗ xanh.

Người ta nói rằng, muốn bánh ngon phải chuẩn bị nguyên liệu thật chu đáo: nếp ngâm đãi thật kỹ, đậu xanh vừa chín tới, thịt cá nạc lăn bì và mỡ; ướp đủ gia vị. Muốn bánh xanh thì gói bánh xong là phải luộc ngay.



Bánh tét miền Nam

Khác với người miền Bắc, người miền Nam có kiểu gói bánh chung riêng. Bánh chung miền Nam được gọi là bánh tét và được gói theo hình trụ dài.



Bánh chung miền Trung

Miền Trung có cả bánh chung lẫn bánh tét.

Bánh chung miền Trung thường nhỏ và nhân không nhiều như bánh chung miền Bắc. Bánh tét thì được gói giống như bánh tét của miền Nam nhưng chỉ dùng để ăn trong nhà, không dùng làm quà biếu như trong Nam. Vì ở miền Trung, chữ “đòn” bánh tét nghe có vẻ như là “đòn roi” nên họ không dùng để biếu tặng.



Ngày nay, bánh chưng dường như không còn là món quà quý chỉ có trong mỗi dịp Tết nữa; mà ta có thể mua ngay cả trong những ngày thường. Có lẽ vì thế mà người ta cũng không còn háo hức như xưa, chờ Tết đến để có bánh chưng ăn?

Tuy vậy, mỗi lần Tết đến, nhiều người vẫn cảm thấy muốn ăn một miếng bánh chưng, bánh tét. Có thể vì đó là một thói quen trong lòng của mỗi người Việt, chờ Tết đến để được ăn những chiếc bánh chứa đựng một nền văn hóa lâu đời!

Theo VTC

Câu hỏi:

1. Em biết gì về chiếc bánh chưng trong những ngày Tết?
2. Em nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục có bánh chưng, bánh tét trong ngày Tết không? Vì sao?